



הארץ | דעות

# חלומותיהם הפרועים ביותר של בן גביר, סמוטריץ' וסטרוק מתגשמים

יואש פלדש 14 באוקטובר 2023 התראות במייל

קשה לדעת מה בדיוק עבר במוחה של השרה אורית סטרוק בבוקר 7 באוקטובר, אבל אפשר לנחש. רק לפני כחצי שנה היא קראה לכבוש מחדש את עזה, גם במחיר של מוות המוני. "לצערי שיבה לחבל עזה תהיה כרוכה גם בקורבנות רבים", אמרה לערוץ 7, "אבל אין ספק שבסופו של יום מדובר בחלק מארץ ישראל". אז הציבור הזדעזע מהאמירה האכזרית. אמרו שזה חלום בלהות מטורף שלעולם לא יתגשם.

ואז הגיע 7 באוקטובר. מה הרגישה השרה סטרוק אל מול טבח של מאות יהודים? רמז למצב רוחה אפשר לקבל מעמיתה לממשלה, השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, שבסרטון הטיקטוק הראשון ששיחרר אחרי האסון — מאופר ובלבוש חגיגי — התקשה להחניק חיוך ענקי שהתגנב לו אחרי שקרא ל"אחדות העם".

מה שהתרחש ב-7 באוקטובר הוא אסון לישראל, אבל נדמה שהמתנחלים נמצאים בסיפור שונה לגמרי. פלח האוכלוסייה הכי מאורגן בארץ, שיודע להוציא הפגנות ענק ופוגרומים בהשתתפות מאות חמושים, נעלם בערפל. בשעה שהחברה החילונית מתגייסת לחלץ אזרחים משדה הקרב, לארח ולסייע, נראה הארגון המתנחלי הגדול שקוע בפרויקט אחר.

בבת אחת מתגשמים חלומותיהם הפרועים ביותר של בן גביר, בצלאל סמוטריץ' וסטרוק: פתאום, כבמטה קסם, כל לוחמי הדמוקרטיה מתייצבים לצדם בקריאה לכבוש את עזה גם במחיר אלפי קורבנות. לטחון אותה עד עפר, ולהרעיב מיליוני תינוקות, ילדים ומבוגרים. יש כאלה שקוראים גם לא לנהל שום מו"מ על החזרת החטופים עד שהטבח הנגדי יושלם. איך זה קרה? אילו מילים רעילות לחשו המתנחלים על אוזנו של המיינסטרים הישראלי?

המלחמה הזאת היתה במשך שנים משאת נפשם של המתנחלים. הם מעולם לא הסתירו זאת. בדיוק כפי שהסביר שר האוצר סמוטריץ', בכוונה הם החלישו את הרשות הפלסטינית וחזקו את חמאס. הם הבינו כי רק כשיכחידו כל תקווה לשלום, הם יוכלו לבצע את המהלך הסופי: מלחמת שמד שבמסגרתה כל הפלסטינים שלא ייהרגו "יברחו" לירדן ולמצרים.

החזון החולני הזה הוא גם הסיבה ששרי הממשלה — ובראשם בן גביר וסמוטריץ' — הגבירו בחודשים האחרונים את המתיחות בהר הבית (בשנה האחרונה עלו להר הבית יותר יהודים מאי פעם), חירחרו פרובוקציות בשטחים, ודאגו לתקוע טריזים בינינו לבין בעלות בריתנו בעולם, שעשויות להתקומם מול טיהור אתני של השטחים הכבושים.

זאת גם היתה התוכנית של המחבלים, חברי המחתרת היהודית, כשיצאו לפני כ-40 שנה להטמין פצצות ופגעו בחפים מפשע. הם גם תכננו לפוצץ את כיפת הסלע כדי להביא את האפוקליפסה היהודית. את דרכם המשיכו יגאל עמיר, ברוך גולדשטיין ועמירם בן אוליאל — [יחיאל אינדור](#), בנו של המחבל יוסי אינדור, עדיין חשוד ברצח — והוכיחו שפשעים כאלה אינם נחלת מוסלמים בלבד. גם יהודים יודעים לשרוף תינוקות בדם קר.

בדיוק כפי שהם מאשימים את הפלסטינים, המתנחלים מגדלים את ילדיהם על הערצה למחבלים: מפארק כהנא ואחוזת הקבר של ברוך גולדשטיין בקרית ארבע, ועד לכך שהמחבל חגי סגל היה העורך הראשי של עיתון המתנחלים "מקור ראשון". זה האיש שהם שותים בצמא את "דעותיו". האיש שלא היסס לצאת לרצוח חפים מפשע הוא מרכז המיינסטרים שלהם.

באופן מוזר, גם בנו של סגל, עמית, וגם בנו של יצחק נוביק, עקיבא נוביק, נהפכו לעיתונאים מובילים. עמית סגל הוא דובר מוכשר של רעיונות אביו, וגם טוריו הרהוטים של עקיבא נוביק מקדמים את האג'נדה המתנחלית. איך קרה שדווקא הם נהפכו לדוברי הקהילה? האם זה מקרה בלבד שבניהם נהפכים למנסחי הקונסנזוס?




וכך, בשעה שהעם בישראל נערך למלחמה, ברגעים אלה ממש, ארגוני זכויות אדם מדווחים שהמתנחלים בשטחים [יוצאים לעוד ועוד פוגרומים](#), שריפת רכוש

ורצח. רק בשבוע שעבר נרצחו חמישה פלסטינים ונשרפו שדות, מטעים ומכוניות. המתנחל הקיצוני אלחנן גרונר אף כתב בטוויטר, שצה"ל מחלק להם נשק, ושהוא מתאם עם הצבא מסדרונות שדרכם יוכלו לגרש פלסטינים לירדן. איש — בוודאי שלא במשטרה או בצבא — לא חשב לעצור אותו.

כעת הציבור השפוי צריך לשאול את עצמו: איך קרה שאנחנו משרתים את חזונם החולני של האנשים האלה? כיצד נוכל להתנער מ"יהדות" הדמים שהמציאו?

אם חפצת חיים היא, ישראל חייבת לאטום את אוזניה לשירת הסירנות של "אחדות" המתנחלים, שמקדשת ומייצרת עוד ועוד דם, שנאה וסבל. עכשיו זה הזמן לעשות זאת — לפני שנהפוך להיות כמותם.

**לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:**

 איתמר בן גביר  בצלאל סמוטריץ'  מתנחלים